

## **Niemand heeft ooit God gezien...**

*Serie: Wat leerde Jezus ons eigenlijk?*

Er zijn twee recente gebeurtenissen die me geholpen hebben deze preek te maken. Twee kleine duwtjes in de rug, twee zachte fluisteringen, waarvan ik geloof dat het fluisteringen van de Heilige Geest zijn.

En zoals altijd met het *spreken van God*. De cynicus kan zeggen: dat is toeval... Maar wij geloven in een God die ons duwtjes in de rug geeft en die ons wil onderwijzen, ons wil helpen groeien in geloof.

--verhaal over leven na de dood— 'waar is mijn vader nu'??--

De andere impuls had te maken met een folder die we aan het maken zijn. Een welkomst-folder voor Jefta. En in die folder staat het missie-statement van Jefta. Ik weet nog goed dat we die hebben opgesteld, misschien wel 15 jaar geleden, onder leiding van Ap Verwaijen die toen voorganger was.

*Evangelische kerk Jefta is een interculturele kerk, die Gods liefde, zoals Jezus die leerde, wil ontvangen, uitleven en doorgeven aan mensen in Breda en omstreken, zodat wij allemaal gaan groeien in onze relatie met God en met elkaar.*

Goed hè, ik vind het nog steeds een enorm goed statement!

Het bevat allerlei elementen, dat zie je wel:

- *Intercultureel*
- *Breda en omstreken*
- *Groeien in relatie met God en met elkaar*

Maar het belangrijkste zinnetje is zonder twijfel:

*'die Gods liefde, zoals Jezus die leerde, wil ontvangen, uitleven en doorgeven'*  
*'Gods liefde, zoals Jezus die leerde'.* Dus niet Gods liefde zoals Mozes die leerde. Of Gods liefde zoals de profeten die leerden. *'Gods liefde, zoals Jezus die leerde'*

Johannes benadrukt dat element in zijn evangelie. Hij was één van de leerlingen van Jezus. Hij heeft drie jaar met hem opgetrokken. En hij benadrukt dat het *door Jezus* is dat wij God mogen kennen. Het is Jezus die ons de Vader leert kennen. Luister maar naar wat Johannes zegt:

### Johannes 1

<sup>14</sup>*Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.*

<sup>15</sup>*Van hem getuigde Johannes (de dooper – HM) toen hij uitriep: 'Hij is het over wie ik zei: "Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!"'*

<sup>16</sup>*Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt.*<sup>17</sup>*De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen.*

<sup>18</sup>*Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.*

Johannes, zelf opgegroeid in de Joodse traditie, kiest ervoor om aan het begin van zijn evangelie een fundamenteel statement te maken. Ik denk dat hij wist dat mensen in de war konden raken omdat wat Jezus leerde zo anders was als wat tot dan toe, op basis van de geschriften, geleerd werd.

En Johannes zegt: welk beeld van God je ook hebt, hoe het ook ontstaan is, er is maar één manier om God de Vader te leren kennen.....door zijn enige zoon Jezus! Wat Jezus laat zien over wie God is, wat Jezus vertelt over zijn Vader, staat boven elke andere verklaring over wie God is.

#### Johannes 1

*<sup>18</sup>Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.*

De schrijver van de Hebreeën-brief zegt, met andere woorden, ongeveer hetzelfde: Hebreeën 1

*<sup>1</sup>Vroeger sprak God op allerlei manieren tegen onze voorouders, via de profeten. <sup>2</sup>Maar nu Gods nieuwe tijd begonnen is, heeft hij tegen ons gesproken via zijn Zoon.*

*Gods Zoon was er al in het begin. God liet hem de hemel en de aarde maken. En nu heeft God alles wat er bestaat, aan hem gegeven. <sup>3</sup>Door Gods Zoon weten we hoe machtig God is. Door hem weten we wie God is. Alleen door de machtige woorden van Gods Zoon kunnen de hemel en de aarde bestaan. En hij heeft ervoor gezorgd dat onze zonden vergeven zijn. Daarom zit hij nu naast God in de hemel, aan Gods rechterkant.(BGT)*

Het is duidelijk dat de vroege kerk, waarvan Johannes en ook de schrijver van de Hebreeën-brief deel uit maakten, zich bewust was van het feit dat de openbaring over wie God is, door Jezus, spanning veroorzaakte met de heersende opvattingen. De evangeliën staan vol met discussies met de Farizeeën en schriftgeleerden, waarin deze spanning steeds opnieuw zichtbaar wordt.

En deze vroege kerkleiders laten er geen misverstand over bestaan. Hun boodschap is: luister naar Jezus, laat Jezus je beeld van wie God is inkleuren.

#### Hebreeën 1

*<sup>3</sup>Door Gods Zoon weten we hoe machtig God is. Door hem weten we wie God is.*

Betekent dit dat alles wat over God wordt gezegd, door andere auteurs in de Bijbel, dat dit niet waar is?

Nee, dat betekent het niet! Het betekent dat Jezus de meest zuivere bron is als het gaat om het kennen van God de Vader. Alle andere bronnen zijn minder helder. Alles wat je leest in de Bijbel over God, mag je lezen met de openbaring van Jezus als fundament. Als je iets leest over God, wat je niet begrijpt, kijk dan altijd naar Jezus. Wat Hij demonstreerde, wat Hij liet zien, heeft de hoogste autoriteit.

Laat je niet in de war brengen door sommige tekstgedeelten, maar realiseer je dat de Bijbel 'een procesboek' is. Het beschrijft het proces, terug naar God, terug naar de realiteit. Stapje voor stapje komt het zicht terug op wie God is. En de komst van Jezus is de ultieme openbaring van wie God is.

Vergeet niet, het was nodig dat Jezus naar de aarde kwam, niet alleen om onze zonden te vergeven, maar ook om het beeld van God de Vader te herstellen. Het kost Hem drie jaar voordat zijn leerlingen God kunnen/durven te vertrouwen. *Daar hebben we vorige week over gesproken, over het vertrouwen van God, weet je nog.*

De missie van Jefta is dus

*Evangelische kerk Jefta is een interculturele kerk, die Gods liefde, zoals Jezus die leerde, wil ontvangen, uitleven en doorgeven aan mensen in Breda en omstreken, zodat wij allemaal gaan groeien in onze relatie met God en met elkaar.*

En natuurlijk is dit *in wezen* de missie van elke christelijke geloofsgemeenschap. Wij zijn niet exclusief, we geloven dit in verbondenheid met alle christenen in deze wereld. En in verbondenheid met de leiders van de eerste kerk, in verbondenheid met de schrijver van de Hebreeën-brief en in verbondenheid met Johannes.

Johannes, doet in de inleiding van zijn evangelie nog wat belangrijks. Niet alleen benadrukt hij dat de geïncarneerde (mens geworden ) Jezus ons God de Vader doet kennen. Hij beschrijft ook dat Jezus er al was vanaf het begin!!

We hebben hiervan al een aanwijzing gelezen:

Johannes 1

<sup>15</sup>*Van hem getuigde Johannes (de dooper – HM) toen hij uitriep: 'Hij is het over wie ik zei: "Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!"'*

Maar het staat er nog veel explicieter.

Johannes 1

<sup>1</sup>*In het begin was het Woord (Jezus, HM) , het Woord (Jezus, HM) was bij God en het Woord (Jezus, HM) was God.<sup>2</sup>Het (Jezus) was in het begin bij God.<sup>3</sup>Alles is erdoor (door Jezus) ontstaan en zonder dit (Jezus) is niets ontstaan van wat bestaat.*

Jezus is God! Door Jezus is alles ontstaan! Jezus is dus geen uitvinding van het Nieuwe Testament. Als God over zichzelf zegt: 'Ik ben' of 'Ik ben die er zijn zal' dan gaat dit ook over Jezus!

De Hebreeën-schrijver zegt hetzelfde in zijn proloog

Hebreeën 1

<sup>1</sup>*Vroeger sprak God op allerlei manieren tegen onze voorouders, via de profeten. <sup>2</sup>Maar nu Gods nieuwe tijd begonnen is, heeft hij tegen ons gesproken via zijn Zoon. Gods Zoon was er al in het begin. God liet hem de hemel en de aarde maken. En nu heeft God alles wat er bestaat, aan hem gegeven.*

Het feit dat Vader en Zoon één zijn, is een enorme verandering in het Godsbeeld van de mensen. De impact hiervan is enorm. Het verandert het beeld van God van een krachtige eenzame leider in dat van een relationeel wezen.

*God is nooit eenzaam geweest...*

Kijk maar wat Johannes schrijft:

Johannes 1

<sup>4</sup>*In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. <sup>5</sup>Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.*

Er was leven en licht vanaf het begin. De relatie tussen Vader en Zoon kenmerkt zich door leven en licht. God is in harmonie in zichzelf. De reden van de schepping is niet omdat Gos zich verveelde en ontevreden was. De mens is niet geschapen om God te plezieren.

In God was leven. En een kenmerk van leven is dat het leven voortbrengt. En dat is wat er gebeurt. In die prachtige eenheid tussen Vader en Zoon en Geest is een enorme scheppingskracht.

Genesis 1:1

*In het begin schiep God de hemel en de aarde. <sup>2</sup>De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.*

En nog steeds is het zo dat in éénheid een enorme scheppingskracht aanwezig is. Dat geldt natuurlijk is in de biologie, vanuit éénwording komt nieuw leven. Maar het geldt eigenlijk overal. Overal waar eenparigheid is waar eensgezindheid is, daar komen mooie dingen tot stand.

*Het team dat kampioen wordt is eigenlijk altijd ook een eenheid.*

Eenheid is een kenmerk van Gods Koninkrijk vanaf het prille begin.

Dit is ook het gebed van Jezus. En weer is het Johannes die als enige van de evangelisten, dit gebed optekent:

Johannes 17

*<sup>21</sup>Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. <sup>22</sup>Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: <sup>23</sup>ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.*

Gods verlangen, vanaf het begin, is dat wij leven in die cirkel van leven en licht, samen met Hem.

Dit zijn fundamentele waarheden waarvan ik, samen met Johannes en samen met de apostelen, hoop dat je die kunt omarmen. Als je dat kunt omarmen, dan verdwijnt je angst voor God. Dan is Hij niet iemand om bang voor te zijn, maar iemand die jou wil laten delen in zijn leven.

-----

*Terug naar die persoon, die worstelt met de vraag 'waar is mijn vader nu?'. Deze worsteling is, denk ik, vooral een worsteling met 'Gods liefde, zoals Jezus die leerde'.*

*Ik denk dat het te maken heeft met het onvermogen om te vertrouwen op de goedheid van God.*

*En dat is een worsteling die vaak voorkomt, ook onder gelovigen.*

*Geloof je dat God ons vanaf het begin wilde laten delen in zijn leven en in zijn licht? Geloof jij dat het Gods grootste verlangen is om ons in zijn armen te sluiten?*

*Of geloof je dat God je geschapen heeft omdat hij jou nodig had, omdat hij zich verveelde. En als je dat gelooft, dan ligt twijfel op de loer. Want ben jij wel goed genoeg om vreugde te brengen aan God?*

Mijn gebed is dat God je Zijn liefde openbaart, de liefde zoals Jezus die leerde.

AMEN